

FUTURE PROOF: geloof in elk talent en samen = meer.

(Door Bert Brand – voorzitter College van Bestuur, 18 februari 2019)

Allemaal heel hartelijk welkom. We zijn blij met uw komst. Samen Broeden kun je niet alleen. En U bent met meer dan ooit. Meer dan 158 mensen van buiten, in totaal zijn we zelfs met een kleine 200 mensen. Uit tal van bedrijven en instellingen: rond de 60 uit de technieksector, ruim 30 uit zorg en welzijn, rond de 40 bij economie en ondernemen en ook ongeveer 20 bij groen. Verder zijn aanwezig mensen van de gemeente, collega scholen, onze huisbank, er zijn een aantal leerlingen, er zijn docenten, teamleiders, ouders uit de GMR, andere GMR-leden, leden van de Raad van Toezicht, ik vergeet vast nog mensen, maar last but not least onze spreker van vandaag RUUD VELTENAAR, Ruud welkom, geef hem vast een applaus.

1 - FUTURE PROOF

Boven mijn speech heb ik de titel FUTURE PROOF: geloof in elk talent en samen = meer. Ik ga eerst wat zeggen over FUTURE PROOF, dan wat over geloof in elk talent en dan over samen = meer.

Eerst dus FUTURE PROOF, is dat eigenlijk niet wat aanmatigend? De Meerwaarde is toch ook een protestants-christelijke school? FUTURE PROOF, hoe verhoudt zich dat met het lied wat nog steeds in tal van kerken wordt gezongen: wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand?

Jazeker, we zijn een christelijke school. Toen u binnenkwam in de school bij de entree hebt u vast dan ook naast de entree op de wand psalm 8 zien staan. Anders moet u als u straks weer naar huis gaat zeker even kijken. In psalm 8 staat *“Heer onze Heer hoe machtig is uw naam op heel de aarde.”* Dan wordt Gods grootheid beschreven aan de hand van de hemel. Onder andere zo: *“Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?”* Hier wordt Gods grootheid tegenover menselijke kwetsbaarheid en sterfelijkheid getekend. Maar de psalm gaat verder met: *“U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.”*

Zo wordt in deze psalm in de bijbel de mens als bijna goddelijk getekend. En natuurlijk kun je veel meer lezen: over zonde, ellende en rampspoed. En over de oproep dat kinderen niet moeten vallen in dezelfde diepe valkuilen als hun ouders. Hoe God bij alles toch betrokken is op mensen. Zoals dat prachtig wordt verwoord in deze psalm. Wij geloven op De Meerwaarde dat alle mensen waardevol zijn, dat je niet alleen geldt dat je nooit alleen hoeft te zijn, maar ook positief dat er de mogelijkheid is om met vertrouwen te kunnen leven. Dat er een perspectief is van geloof, hoop en liefde. Dat verbinding voor mensen daarbij essentieel is. Dat we daarom willen investeren jonge mensen. Dat ze tot hun recht komen in wie ze zijn en kunnen worden, hun talent ontwikkelen en dat wij daar met elkaar samen voor nodig zijn.

2 - Geloof in elk talent (& wat oprechte aandacht kan doen)

We zeggen makkelijk de jeugd heeft de toekomst. De vraag is of we echt bereid zijn jongeren oprecht aandacht te geven. Ik denk dan niet alleen aan de klimaatdemonstraties op donderdag in Den Haag. Nee gewoon dichterbij, het gaat over ons. Thuis en op school ligt de eerste opgave. Misschien herinnert u zich nog wel zo’n belangrijk moment met uw vader of moeder. Of met een leerkracht op de middelbare school. Zo’n moment dat u mee heeft gemaakt tot wie u nu bent. Zo’n gesprek waar u ontdekte dat de ander u echt als iemand zag. Dat je gezien werd als uniek persoon met mogelijkheden. Er zijn ook verhalen bekend van mensen die dat juist vreselijk gemist hebben. Die nog steeds knetterhard werken om zo toch een beetje erkenning te krijgen.

Op De Meerwaarde geloven we in elk talent. In een gezonde situatie willen kinderen ontwikkelen. Is dat niet het geval dan is onze ondersteuning erop gericht om hen zo te begeleiden dat er weer kansen op ontwikkeling kunnen ontstaan. Daarbij is oprechte aandacht cruciaal. Voor elke leerling, elk talent.

Oprechte aandacht. Dat gaat verder dan wat ze aan kennis hebben in hun hoofd. Of wat ze kunnen met hun handen. Dat gaat zeker verder dan de vraag wat ze eventueel voor ons kunnen opleveren. Het gaat om aandacht die hen zicht geeft op henzelf en de wereld om hen heen, naast hoofd en handen dus ook aandacht ook voor het hart. Wat ik zeg is misschien niet modieus. Maar ik denk wel dat het waar is. Kijken wij voldoende naar elkaar als personen? Naar onze leerlingen? Naar onze medewerkers? Lukt ons dat bij alle drukte? Als ik eerlijk ben mij niet altijd. Maar ik doe er wel mijn best voor en ik vraag mensen me er wel op aan te spreken.

Want samen, dat is niet tegenover elkaar, niet apart van elkaar, niet naast elkaar, maar met elkaar. Dat kost vaak in begin wel wat meer tijd en energie. Je moet erop gericht zijn, je moet er energie op zetten om samen ook echt tot meer te laten worden. Laten we het meteen in de praktijk brengen, heeft u uw buurman of buurvrouw al een hand gegeven? Nee, dan geef ik even tijd om dat te doen. Als u elkaar even een hand geeft, uw naam noemt en of u van een bedrijf bent of van een instelling of nog anders, dan hebben we een goed begin qua aandacht. En geef elkaar even een applaus. Kijk dat is samen. Het is heel gek wat oprechte aandacht kan doen. Het opent nieuwe perspectieven. Wat aandacht krijgt groeit is ook een spreekwoord. Dus als we elkaar aandacht geven, als we leerlingen aandacht geven, als we met elkaar geloven in elk talent, daardoor nieuwe mogelijkheden in zicht komen, dan kunnen we dus groei verwachten.

3 - Samen = meer (sturen op verbinding)

Even praktisch, als we het samen = meer hebben, ook Samen Broeden is gegroeid. Niet alleen zijn we met meer mensen dan ooit, deze editie van Samen Broeden is door ons eigen team van collega's ook inhoudelijk voorbereid samen met een denktank van mensen uit bedrijven. We hebben ook onze leerlingen nog meer betrokken. Onze leerlingen zullen te horen zijn in de workshops. Zij zullen ons vertellen wat ze in de toekomst van een goede baas verwachten. Sommige leerlingen zullen ook de maaltijd serveren. Was deze samenwerking er niet geweest, dan was Samen Broeden van vandaag echt minder samen en daarmee minder compleet geweest. Graag een hartelijk applaus voor de ondernemers in de denktank, voor iedereen die betrokken is geweest bij de voorbereiding en ook voor onze leerlingen.

Alles wat aandacht krijgt groeit. Dat betekent dat je met wat je aandacht geeft altijd stuurt, maar dat we vandaag kunnen besluiten om nog meer te sturen op verbinding door daar aandacht aan te geven. Want wie en wat geven we aandacht en hoe bewust doen we? Alles wat aandacht krijgt groeit. Dat blijkt ook uit de Samen Broeden's die we eerder hebben gehouden. Bij de eerste Samen Broeden twee jaar geleden was er bijvoorbeeld een workshop over versterking van de samenwerking tussen bedrijfsleven en het MBO in Barneveld. En u weet het waarschijnlijk al, enkele weken geleden is hier in Barneveld BTO gepresenteerd. BTO is een coöperatie die in samenwerking met onderwijspartijen opleidingen voor metaal, electro-, installatietechniek en mechatronica gaat aanbieden in een modern praktijkcentrum. Ik geloof dat ondertussen zo'n 35 bedrijven zich al hebben aangemeld. De eerste studenten schrijven zich ondertussen in. We zijn nu met elkaar hard aan het werk om een geweldig studieprogramma te maken. Geweldig omdat het 'met elkaar' er op en top in verweven zit. Het gaat namelijk uit van Praktijkleren in een modern praktijkcentrum waar praktijkinstructeurs en docenten samen maatwerk leveren voor studenten. Goed voor studenten. Goed voor bedrijven. Toekomstgerichte samenwerking. Daarom een warme aanbeveling voor BTO.

Ander voorbeeld. Vorig jaar was er een workshop over verschillende manieren van samenwerken. Er is nu een hovenier die in overleg onze leerlingen meeneemt in zijn maatschappelijke aanbesteding. Voor de leerlingen is zo samen werken met de collega's van de hovenier een nieuwe ervaring. Wie en wat aandacht krijgt groeit.

Vanuit de contacten komen ook weer nieuwe mogelijkheden in zicht. De samenwerking met Norschoten bijvoorbeeld. Een klas kreeg praktijkgericht les in de levensechte omgeving, waardoor ze bijvoorbeeld merken dat ouderen ook humor hebben, Nu wordt de samenwerking uitgebreid naar reguliere onderhoudsklussen, auto's en het onderhoud van het groen. Als laatste noem ik het nieuwe

samenwerkingsconvenant met PON. We hebben al een fantastische garage in huis waar leerlingen mee draaien met een leermeester. Nu gaan we toekomstgericht nog meer samenwerken in de wetenschap dat auto's steeds meer rijdende computers worden, dat er een enorme duurzaamheidsslag te slaan is en kennis van de PON academie komt beschikbaar.

Samen = meer, sturen op verbinding staat met het motto "delen en verbinden" ook centraal in ons 10-jarig jubileum. Daarom hebben we naast leerlingen, ouders, collega's ook stakeholders uitgenodigd voor een feestelijke editie van De Meerwaarde Got's Talent in het Schaffelaartheater op 12 maart as. En is ons jubileum gekoppeld aan 10 goede doelen. De goede doelen zijn op een studiedag gekozen door de collega's. Ik noem die doelen graag even: het zijn Hulp aan elkaar, Zorgboerderij 't Paradijs, Stichting Daantje, Dorcas Barneveld, Kinderhospice Barneveld, De Klup, Dagbesteding bij de Pluktuin Voorthuizen, Rudolf stichting, Stichting vrienden van Ons Bedrijf en Stichting vrienden van Woon- Zorgcentrum Ruimzicht. Voor de bedrijven was er de mogelijkheid om voor minimaal 40 euro per beschikbare zitplaats in het Schaffelaartheater feestelijk ontvangen te worden, te genieten van een 'walking dinner' bereid en geserveerd door onze leerlingen en daarna van de voorstelling te genieten. Die 40 euro komt dan helemaal ten goede aan de goede doelen. Helaas is ons feest in het Schaffelaartheater op 12 maart helemaal uitverkocht, we hebben een dubbel programma gemaakt en van de 1158 zitplaatsen hadden we 200 gereserveerd voor stakeholders en die zijn allemaal bezet. Toch zijn er ondernemers die het leuk vinden om te sponsoren, ook is al het vlees al gesponsord door een voor Barnevelders vertrouwd adres, toch Gerard, maar vindt u het ook leuk om vanuit het motto delen en verbinden alsnog te sponsoren, dan kan dat.

Nu heb ik genoeg gezegd over verbinding denk ik, tijd om met elkaar naar de toekomst te kijken, ik wens ons allemaal een inspirerend en krachtig Samen Broeden toe, vol ontmoetingen en ook toekomstgericht. Dank u wel!

Introductie Ruud Veltenaar

Graag introduceer ik nu onze spreker Ruud Veltenaar. *"Zelfs als jij niet geïnteresseerd bent in de toekomst, is de toekomst geïnteresseerd in jou. Daarom houdt Ruud Veltenaar zich bezig met het inspireren van een nieuwe generatie leiders, bestuurders en beleidsmakers, die gericht zijn op de toekomst en het creëren van meerwaarde voor de samenleving en andere mensen."*

Ruud Veltenaar is filosoof, TEDx spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar en sociaal bewogen investeerder. Hij is een talent in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact ons leven en werk. Als geen ander weet Ruud dat het creëren van een perspectief rijke toekomst meer vereist dan motivatie en hard werken. Om de toekomst zelf te creëren heb je relevante informatie, heldere inzichten en effectief leiderschap nodig.

Dat is waarom Ruud Veltenaar al decennia lang de wereld rondreist en samenwerkt met alle soorten leiders, van CEO's tot staatshoofden en van schoolbestuurders tot studenten.

Op deze jubileumbijeenkomst van Samen Broeden verschaft Ruud ons een doorkijkje naar de toekomst en maakt hij duidelijk hoe we zelf meerwaarde kunnen creëren in een turbulente wereld, die in rap tempo transformeert naar een volgende fase in onze beschaving.

Ruud zal een helder beeld van de toekomst verschaffen en aangeven waarom we op een markeerpunt in onze geschiedenis staan. *En voor degene die het allemaal een beetje overweldigend vinden, na tijd hebben we workshops waar we er met elkaar over doorpraten. Maar dan wel op basis van een zeer doordacht doorkijkje naar de toekomst.*

Graag een warm applaus voor Ruud Veltenaar!